



Medlemsnytt 3-2020

Ordföranden har ordet

Vem kunde ana att vi i år bara kunde träffa varandra vid årsmötet i mars och vid vår bouletävling i augusti?

Jag hoppas att ni mår bra och kunnat hitta glädjeämnen i tillvaron utifrån de förutsättningar som är möjliga i denna märkliga pandemitid. Vi kan bara gilla läget och försöka förstå att vissa saker måste man bara acceptera utan att kunna påverka.

Många aktiviteter behöver kanske dock inte ställas in utan ställas om. En promenad med en god vän, ringa nära och kära, planera kortsiktigt-en dag i sänder och mycket ljus i advent och juletid kan vara något att planera för. Min och styrelsens innerliga förhoppning är att vi snart kan träffas igen som vanligt.



Conny Lindvall

Det råder dock stor osäkerhet om när det kan ske för närvarande. Vi har därför beslutat att alla medlemmar, som betalat årsavgift för 2020 står kvar som medlemmar även 2021.

Om det blir aktuellt med årsavgift för 2021 så återkommer vi.

Guldklubben Skåne har tillsammans med RF-SISU Skåne förberett underlag på personer som kan nomineras till Riksidrottsförbundets förtjänsttecken med utdelning i maj 2021.

Vid RF-SISU Skånes styrelsemöte 24/9 beslutades att följande personer uppfyller kriterierna och kommer att nomineras från Skåne:

Lars-Åke Ingnert	DövSPORT	Lotta Falkenbäck	Konståkning
Eva Helgesson	Bowling	Charlotte Widell	Tennis
Patrik Helgesson	Bowling	Bertil Månsson	Fri idrott
Rabbe Berglund	Skidor	Olle Larsson	Fotboll
Siv Leonarde	Bowling	Sven Arne Hansson	Fotboll
Christer Liljegren	Bowling	Stig Thall	Handboll
Jan-Inge Rask	Brottning	Ingvar Karlsson	Skidor
Nils Anders Arvidsson	Rugby		

OBS! Fler ansökningar kan komma in till RF via specialidrottsförbunden.
Tack för er hjälp med nomineringar – nu håller vi tummarna för våra skåningar.
Var rädda om varandra! Njut av kommande helger!

Conny Lindvall

Medlemsprofilen – Anders Sjölin

Med Landskrona och Eslöv som utgångspunkter hann den unge gymnastikläraren Anders Sjölin (han har fyllt 78 i år) se och skaffa erfarenheter från många håll i världen innan han började ägna sig åt det som efter många år gav honom ”inträdesbiljetten” till Guldklubben Skåne, RF-guldet. Den brett idrottsintresserade Anders kom att ägna sin mångåriga ledargärning åt skolidrotten.

Efter studenten blev Anders antagen på GCI (tidigare Gymnastiska Centralinstitutet, numera GIH) och där examinerades han. Orientering stod säkert på GCI:s utbildning men ingen ska påstå att Anders tog den raka vägen därifrån och ut i vuxenlivet.



Anders Sjölin

- Jag hade tidigt brevvänner i Indien i det som då hette Bombay (numera Mumbai). Där fick jag direkt efter min examen ett arbete som tränare i delstaten Maharashtra:s cykelförbund. I mitten av 1960-talet tränade jag där både flickor och pojkar. I Indien gick det så till att de olika delstatsförbunden skickade sina bästa till de indiska mästerskapen, berättar Anders.
- Officiellt var jag tekniker med specialkunskaper att reparera/serva testapparater för EKG-apparater. Lite från den verksamheten minns jag...

Notera att flickor tävlade om det nationella mästerskapet i Indien flera år innan svensk cykel hade sitt första Riksmästerskapet (RM) för damer 1968 för att bli officiellt SM 1971.

Ett år stannade Anders i Indien. Därefter sökte han och fick arbetstillstånd i Australien.

- Jag blev anställd i en katolsk flickskola. Den enda man utöver mig som var anställd i skolan var en katolsk präst som kom dit och höll gudstjänst en gång i veckan. I övrigt bestod personalen av 12-13 nunnor. Jag var lärare i så skilda ämnen som matematik, tyska och historia.
- Vid den här tidpunkten skrek Australien efter arbetskraft. Den som förband sig att stanna i två år fick resa från och till hemlandet betald.

USA var nästa mål. Men under tiden som han var ute passade dåvarande utbildningsministern Olof Palme på att gå sida vid sida av en nordvietnamesisk diplomat i en protestmarsch mot USA:s krigföring i Vietnam. Då stängdes dörren för svenskars möjligheter att få jobb i USA. Anders var inte den som gav upp. Han sökte jobb som gymnastiklärare, det han var utbildad för, i Nigeria. Men här dök en annan känd svensk upp och satte käppar i hjulen för Anders.

- Carl Gustaf von Rosen, som hade erfarenhet av och kunskaper om Afrikas problem, började ”bomba” det värst utsatta landet, Biafra, med mat. Något som inte uppskattades i Nigeria dit jag skulle, berättar Anders Sjölin.

Äventyrlusten i Anders avtog inte och några år senare sökte och fick han arbete som gymnastiklärare på en skola nära Montreal i Kanada:

- Där undervisade jag i en skola där det pratades både franska och engelska. Jag hade läst franska ett år på gymnasiet...

Perioderna då Anders var hemma hade han fått en tjänst som gymnastiklärare i Eslöv. Han pendlade till hemstaden Landskrona, en stad han aldrig övergivit. Där spelade han handboll i Landskrona IF och efter sammanslagning i Örestads HF. Via styrelseinsatser där involverades han i stadens föreningsliv. Han har hunnit med över 25 år i LISA (landskronaidrottens Samorganisation).

Samtidigt var han verksam i skolidrottsföreningen på Norrevångsskolan. Där fick Skånes Skolidrottsförbund upp ögonen på honom och snart nog blev han medlem i styrelsen – och ansvarig för Mjölkkannan. En på sin tid otroligt populär tävling för årsklass 6. Klasserna tävlade i tre grenar, längdhopp, kulstötning och kurirstafett, oftast 10 sträckor x 60 meter.

- Tyvärr vann aldrig någon av mina klasser så att vi fick vara med i Skånefinalen. Den som vann Skånefinalen fick sedan representera Skåne i finalen på Olympiastadion i Stockholm. Mjölkkannan var en lika rolig som uppskattad tävling, intygar Anders.

I Skånes Skolidrottsförbund tillbringade han 25, som han uttrycker det, roliga år i styrelsen. I många år spelade skolidrotten en mycket stor roll i det skånska idrottslivet. Tyvärr lades Mjölkkannan ned sedan de nya franska ägarna av Skånemejerier bestämt sig för att lämna skolidrotten och satsa på golf.

- Det kändes inte bra när vår partner valde att satsa på medelålders golfspelare män istället för skolungdomar, säger Anders,

Trots sin stora lust att vistas i utländska miljöer har Anders aldrig haft tanken på att bosätta sig i något av de många länder han besökt.

- Nej, det har jag aldrig tänkt på. Om jag hade gjort det hade jag nog valt Nya Zeeland.

Givetvis har en globetrotter som Anders hittat sin fru utomlands.

- Ja, jag träffade henne i Australien. Hon var där för att hälsa på sin syster. Hon är norska från Lofoten.

Roger Gottfridsson



GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
GULDKLUBBEN

Lund den 14 december 2020

Erwin Apitzsch
Redaktör