



Medlemsnytt 2-2020

Ordföranden har ordet

Jag hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av sommaren i form av blomsterprakt, ljusa kvällar, grillade måltider och kanske några salta bad. Dessutom kunnat träffa familj och vänner utomhus i olika sammanhang.

Just nu ser coronaläget lite bättre ut i vårt land, men fortfarande gäller det att begränsa fysiska kontakter och hålla avstånd, vilket innebär påfrestningar och begränsar vår vardag.

Dessa regler innebär också stora svårigheter för idrotten. Tomma läktare, inställda eller begränsade tävlingar har blivit en del av den svenska och internationella idrottens vardag. Osäkerheten är stor om vad som ska hända framöver.



Conny Lindvall

Skånes Distriktidrottsmöte den 3 september genomfördes med ett mindre antal fysiska deltagare, men med möjlighet att i stället följa förhandlingarna digitalt.

På RF-SISU Skånes kontor råder för närvarande begränsningar för utomståendes besök.

Jag hoppas dock att de positiva signalerna angående pandemins minskning just nu fortsätter, vilket kan innebära att vardagen så småningom sakta blir normal igen.

Guldklubbens styrelse följer utvecklingen och återkommer.

Till nästa års Riksidrottsmöte i Uppsala har cirka 15 ansökningar angående RFs förtjänststecken skickats in till RF-SISU Skåne.

Var rädda om varandra!

Håll ut!

Conny Lindvall

Ordföranden vann Tores pokal – igeeeeeeeeeeen

Sommar-OS i Tokyo försvann ur kalendern på grund av coronapandemin. Herrarnas EM i fotboll sköts också på framtiden och det gjorde även en lång rad planerade stora evenemang. Det är därför inte att undra på att idrottsvärldens ögon den 11 augusti detta onådens år samfällt riktades mot Höörs idrottsplats. Där gjorde medlemmarna i Guldklubben Skåne upp om vem som skulle få årets inteckning i Tores pris – då det årliga boulemästerskapet avgjordes.

Tillstånd från alla berörda myndigheter hade inhämtats. I deras medgivanden fanns föreskrifter och efterrättelser av alla de slag. Det fanns de som påstod att deltagarnas klot tillhörde dem som tagit till sig av efterrättelserna – de höll sig nämligen på mycket långt avstånd från "lillen". Trots att nästan en månad förflutit fram till pressläggningen av Medlemsnytt har heller inget hörts som tyder på att Guldklubbmedlemmarnas otämjbara tävlings- och samvarovilja bidragit till att höja Folkhälsomyndighetens arbete. Sedan den mödosamma och svettframkallande promenaden från parkeringen till den välansade tävlingsbanan genomförts inledde tolv, till på bristningsgränsen motiverade och välpreparerade, deltagare evenemanget tillsammans med fem nogsamt utvalda (och covid-19-testade) gäster med lagtävlingen.



De tre bästa

K-G Holmgren, C Lindvall, P-G Sassarsson



Det segrande laget

Lag 3 med uppställningen Anita Kjellander, Christer Alemo, Conny Lindvall, Marita och Gunnar Olsson samt Ylva Kastberg vann medan de två andra lagen delade på andraplatsen. Redan här kunde de verkliga kännarna (=hela startfältet) notera att Conny Lindvall var i verkligt gott slag. Inte ens när han var på väg att bli sist i en omgång vek han sig – han fick den omutbara överdomaren Anita Kjellander att för första gången i tävlingens historia förklara ett kast för oavgjort – det gick inte att skilja ordförandens klot från sekreterare Erwin Apitzschs vad det gällde avståndet till lillen – båda belönades med 1,5 poäng. Efter ett kort uppehåll där mästerskapsdeltagarna gavs tid att göra de sista finjusteringarna i sina under ett år dagligen gjorda förberedelser släpptes första klotet. Inte under larm och hejarop. Motsatsen – tystnaden var kompakt. Något som närmast uppfattades som sabotage var när hörstraktens enda koltrast upphävde något han ville få att framstå som en fanfar.

Anita Kjellander följde alla de regler som hos den engelska aristokratin utvecklats till gentlemanmässiga. Hon åkte ur i första omgången. Efter bara några omgångar framgick att hela styrelsen anammat gentlemanattityden: det dröjde till sjätte omgången innan en med styrelsen ej befryndad deltagare slogs ut.

Mot denna, rapportörens helt egna slutsats, talar förstås att när dimman (=stenmjölsdammet) sänkte sig över slagfältet stod ordförande Lindvall som slutsegrare. En van sådan, inteckningen var hans tredje i Tores kanna, varför priset för evigt hittat hem till den som enligt statuterna erövrade tre inteckningar. Men icke. Vinnaren, djupt rörd av den sant sportmannamässiga inställningen runt kampen och arenan, förklarade under menighetens jubel att han utnyttjade sin rätt som ordförande att använda sin vetorätt. Han tog på gränsen rörd av tårar till orda och sa: ”I min egenskap av ordförande i denna ädla förening upphäver jag tidigare beslut – må Tores kanna fortsätter att vandra, för evigt!”

Jublet som följde kände inga gränser – och allra mest jublade kassören. Kassan kommer framgent inte att drabbas av kostnader för ett nytt pris.

Till protokollet: Närmast i prislistan efter mästare Lindvall placerade sig: 2) Karl-Gustav Holmgren, 3) Per-Gunnar Sassarsson, 4) Gunnar Olsson, 5) Christer Alemo, 6) Bill Kastberg.

Roger Gottfridsson

Medlemsprofilen – Lennart Molander

Bandy och ishockey var de sporter Lennart Molander ägnade sig mest åt i sin ungdom.

Så fort det varit kallt en natt åkte vi till någon av de tjärnar som det fanns gott om och där vi visste att isen snabbt brukade lägga sig, säger Lennart på omisskännlig norrländska.

Lennart är född (18 april 1930) och uppvuxen i ett lantbrukarhem i Nyland, idag en på gränsen till före detta industriort i Kramfors kommun. När Lennart växte upp där bodde det 800 människor på orten, idag bor där knappt 500.

IFK Nyland var framgångsrikt på den tiden, speciellt i bandy och ishockey. I ishockey gick laget en gång till final i den riksomfattande cup som på den tiden arrangerades, Anton Cup. Nyland slog i tur och ordning ut Skellefteå AIK, Wifsta/Östrands IF (numera Timrå IK), Ljusne AIK för att förlora finalen mot Leksands IF med 1-0. Leksand var bra redan på den tiden, minns Lennart som tidigt hamnade i olika ledarroller.

Efter att ha tagit realexamen i Kramfors fortsatte Lennart studierna vid handelsgymnasiet i Sundsvall. Han blev bankman, fortsatte som ekonomi- och personalansvarig i en av landets större skokedjor. En dag frågade en svåger, Rolf Sarvik, om Lennart kunde tänka sig att arbeta i hans företag. Han var fastighetsmäklare med kontor i Höllviken och Malmö och Lennart var inte helt obekant med branschen – han hade arbetat som utbildningsledare för fastighetsmäklare. Så Lennart sa ja – sedan dess är han Skåne trogen.

Möjligheterna att få utlopp för intresset att syssla med vintersport begränsades starkt av flytten till Falsterbonäset. Istället blev det golf. I Ljunghusens GK:s styrelse återfanns han första gången 1965. Under åren 1975-1982 var han ordförande i klubben. År 1982-talet kom han in i Svenska Golf förbundets (SGF) styrelse och under åren 1987-1991 var han dess ordförande.

– Det var en rolig tid. Jag hade uppdraget i fyra år och efterträddes av en annan skåning, dåvarande vd:n för PLM (i dag brittiskt ägda Rexam) Ulf Laurin.



Lennart Molander

Lennart medverkade under sin ordförandetid i SGF i att golfen fick ett världsförbund, World Golf Association. Det bildades 1989 i Paris och Lennart valdes in i styrelsen. Förbundets målsättning var att verka för att golfen på nytt skulle bli olympisk efter över 100 års frånvaro. Något som lyckades! På tal om nytänkande. Lennart Molander har också hunnit med att delta i startandet av en curlingklubb i Trelleborg, CK Sydstenen.

Den fick en flygande start och kvalade till Elitserien innan den plötsligt tvingades upphöra: Flertalet av våra spelare började studera på andra orter, vilket tvingade dem att lämna Trelleborg.

Den stora prestationen gjorde Lennart ändå vid sidan av idrotten när han i vuxen ålder studerade juridik vid universitet i Lund. Jag blev jur. kand. och började sitta ting som 49-åring, berättar Lennart. Som advokat kom han att specialisera sig på konkurser.

Innan jag gick i pension hade jag hunnit genomföra 673 konkurser. Jag arbetade över hela södra Sverige. År 2005 slutade jag att arbeta och minns att min avslutning var en konkurs i Västervik, säger Lennart och är beredd att le åt minnet.

Parallellt var han verksam i kommunalpolitiken i hemkommunen Vellinge. Han satt i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelse och var kommunens överförmyndare. Det juridiska fick också sitt, i många år var han rådgivare till M, Motormännens Riksförbund.

I dag har den långa raden uppdrag i idrottens tjänst glesnat. Ordförande i golfens Guldklubb som är en organisation för särskilt meriterade är ett. Bland åttiotalet medlemmar återfinns utöver Lennart bland andra Annika Sörenstam och Henrik Stenson. Han är också hedersledamot i Svenska Golfhistoriska Sällskapet – och även i ett antal klubbar, för att inte tala om uppdraget som revisor i Guldklubben Skåne alltsedan starten för elva år sedan. Dessutom försöker jag spela golf minst två gånger i veckan. Jag tar mig fram till de nio hålen med hjälp av en elmoped. Nio hål räcker nu för tiden, säger Lennart som drabbats av två hjärtinfarkter och vissa problem med prostatan.

Om Lennart strävar på är det värre för IFK Nyland. Det spelas inte längre bandy på Ångermanälvens is och kommunen vill stänga ishallen, som riskerar att slås igen trots omfattande frivilliginsatser.

Men i Vellinge fortsätter namnet Molander att synas – nuvarande ordföranden i Ljunghusens GK heter Mats M. Behöver det sägas att han är son till Ulla och Lennart?

Roger Gottfridsson

Lund den 16 september 2020

Erwin Apitzsch
Redaktör